



LES 2

JEZUS HOUDT VAN ALLE OUDE MENSEN

1. INLEIDING

Hoe groot is de liefde van de Vader van Jezus voor u? Kijk en luister vooral naar deze gesproken brief.

2. DE VRAAG

Hoe weet ik dat Jezus van mij houdt?

3. UITLEG

God is liefde, maar houdt Hij ook van mij? Onze lieve Heer houdt tenslotte toch van alle mensen? Maar God is geen Sinterklaas, die uiteindelijk iedereen wel een cadeautje geeft. God is ook rechtvaardig en heilig.¹ Wie heeft Hij lief? Echt iedereen? Houdt Hij ook van boeven en moordenaars?

In Joh.3:16² staat dat God de hele wereld (alle soorten mensen) liefheeft. God is onvoorstelbaar goed en vol liefde. Iedereen die verloren is, zoekt Hij.³

Veel mensen liggen er niet wakker van, dat Jezus van hen houdt. Zij hebben Hem, denken zij, niet nodig. Maar wie wel wakker liggen, mogen weten dat Jezus ook van hen wakker ligt. Hij houdt juist van mensen met zorg, pijn en schuld.

Hiervoor heeft de Vader in de hemel gekozen. Hij heeft Zijn Zoon naar de aarde gestuurd (Jezus). In Hem laat de Vader zien hoe veel Hij van mensen houdt. Jezus heeft alles gedaan om mensen zoals u en mij te redden. Hij is daarvoor aan het kruis gestorven.

Daarom houdt Hij ook van u. Het kruis stond er niet voor niets. Jezus heeft niet voor niets geleden en is niet voor niets gestorven. Dat betekent dat Hij ons liefheeft. Er zijn mensen die niet willen dat Jezus Koning over hen is, zij geloven niet in Hem. Dat is eeuwig jammer. Als u in Hem gelooft, deelt u eeuwig in Zijn liefde. U mag het zeker weten. Hij houdt ook van u. Kijk maar naar het kruis. Hij zegt: 'Dit deed Ik voor u.'

4. WAAR GAAT HET OM

Bij liefde moeten wij vooral op Jezus letten. Niet onze liefde telt, maar die van Hem. Die liefde is er het eerst. Jezus zoekt telkens weer de mensen op die een zwak geloof hebben. Petrus en Thomas en alle discipelen worden door Hem na Pasen persoonlijk opgezocht. Jezus is een echte Herder. Hij laat Zijn schapen nooit in de steek. De lammetjes vergeet Hij niet. Ook de oien zijn nooit uit Zijn gedachten.⁴

¹ Rechtvaardig en heilig betekent dat God totaal niet tegen oneerlijkheid en bedrog kan. Hij is altijd eerlijk en betrouwbaar.

² Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

³ Lees maar eens in Lukas 15 de gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon.

⁴ Zie Jesaja 40:11, de zogenden zijn oien: de oude schapen.

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Daar ligt in het geloof de zekerheid. Hij houdt van u en zal dat altijd blijven doen.

5. VERDIEPING

- a. U kunt ook met uw eigen ogen lezen hoe veel God van u houdt. Neem de Bijbel erbij en lees Lukas 15:1-7 en vers 20.
- b. Als wij bidden, vragen wij God om geloof in Zijn liefde. Het volgende lied gaat over de kracht van Zijn liefde. Wij bidden om geloof in die liefde van God de Vader, in Jezus Christus.
- c. Wij luisteren naar een lied over de kracht van de liefde.

6. WIJ PRATEN SAMEN VERDER

- a. Waarom twijfelen sommige mensen steeds weer aan Gods liefde voor hen?
 1. mensen lezen te weinig in de Bijbel
 2. ze denken te menselijk over God
 3. ze hebben veel op hun kerfstok
 4. ze hebben last van hun opvoeding
 5. anders
- b. Waarom kan de Vader in de hemel zo veel van ons houden?
- c. Moet de liefde ook van twee kanten komen?
- d. Hoe weet u dat Jezus ook van u houdt?

7. AFRONDING

Wij proberen samen onder woorden te brengen wat deze les ons heeft geleerd. Vragen die opgekomen zijn, noteren wij.

8. DE LUNCH EN/OF DE KOFFIE/THEE WACHT

