



LES 08

HET EEUWIGE LEVEN

1. INLEIDING

Tim Keller¹ vertelt in het volgende filmpje iets over eeuwig leven.

2. DE VRAAG

Wat gelooft u van het eeuwige leven?

3. UITLEG

Veel mensen hebben veel vragen bij eeuwig leven. Ze weten niet goed wat ze ermee aan moeten. Uitleggen wat eeuwig leven is, vraagt nogal wat. Als mensen denken wij in lengte, breedte en hoogte. Wat daarbuiten valt is een geheim.

Vandaag gelooft iedereen op zijn of haar wijze. Dat mag nu. Juist bij het sterven merken wij hoe verschillend hierover wordt gedacht. De één vindt: als je sterft is het voorbij, uit en over. Anderen zeggen dat oma nu een sterretje is. Je bereikt je bestemming, zeggen weer anderen. Of je leest in een advertentie dat men 'thuis' gekomen is. Wat is eeuwig leven?

Wij vegeteren niet, zoals planten. Wij zijn anders dan de dieren. Mensen zijn door de Schepper geschapen om eeuwig te leven. Dat leven is zichtbaar hier op aarde, zolang wij bestaan. Dat leven gaat door in de eeuwigheid. Dat is, als je gelooft, een leven met God.

Als u in Jezus gelooft, gelooft u ook in Zijn opstanding. Hij heeft aan allen die in Hem geloven beloofd dat zij ook zullen opstaan en eeuwig met Hem zullen leven.

Mensen die niet geloven in een leven na de dood, staan anders in het hier en nu en gaan anders met hun einde om. Na de dood is er geen vervolg, geen eeuwig leven, geen toekomst, geen oordeel, geen straf (?), maar ook geen uitzicht, geen verlangen naar iets totaal nieuws. Hun troost ligt in het hier en nu. En dat gaat voorbij.

Met de Bijbel open mogen wij dit anders zien. Eeuwig leven is van bijzonder grote waarde. Onsterfelijk, heilig, zonder zonde, zonder tranen, zonder pijn, zonder eenzaamheid, zonder afgunst en jaloezie. Eeuwig leven betekent volkomen harmonie met de Vader. Hij is de Bron van dat leven. Door Zijn Zoon delen alle gelovigen in dat eeuwige leven. Nog niet helemaal. Maar dit leven is van een andere orde. Het is de hemel op aarde.

¹ Timothy (Tim) J. Keller is een Amerikaanse predikant. Hij is oprichter en voorganger van de Redeemer Presbyterian Church in het centrum van New York. Keller is een invloedrijk geestelijk leider in de Verenigde Staten en daarbuiten. Wereldwijd worden zijn preken beluisterd, zijn boeken gelezen en zijn ideeën over kerkplanting verspreid.

Iedereen die gelooft, ervaart nu al iets van dat eeuwige leven. Als wij sterven, en bij de wederkomst² van Jezus, wordt het eeuwige leven ten volle beleefd. God Zelf geeft het leven van allen die geloven glans en perspectief. Zonder geloof is dat er niet.

We vertellen aan iedereen het goede nieuws van Jezus, zodat zo veel mogelijk mensen bij Hem gaan horen. Dan krijgen ook zij de hoop op het eeuwige leven.

Soms is er op aarde iets te zien van eeuwig leven. Het gezicht van Stefanus schitterde als een engel en hij zag de hemel open. Paulus vertelt in een brief dat hij jaren daarvoor in de hemel werd gebracht en daar heerlijke dingen heeft ervaren. De moordenaar aan het kruis wordt welkom geheten in het paradijs.

4. WAAR GAAT HET OM

In de Bijbel lezen wij gelijkenissen van Jezus die over het eeuwige leven gaan. Die moeten we aandachtig lezen, want ze roepen veel vragen op. Jezus vertelt over een maaltijd, een bruiloft, over dwaze en wijze meisjes, over onkruid en tarwe. We lezen over twee moordenaars die naast Jezus aan het kruis hangen, de ene gelooft en de andere niet. De eerste deelt in de heerlijkheid van Zijn koninkrijk, maar de ander niet. Het verschil in mensen wordt vergeleken met schapen en bokken, waarbij de schapen staan voor hen die behouden worden en de bokken voor hen die verloren gaan. Eeuwig leven is voor hen die geloven in Hem, Die het Leven is.

5. VERDIEPING

1. De *wederkomst* en het eeuwige leven troosten. De Catechismus³ legt dat als volgt uit (vraag 52):
2. *'Welke troost schenkt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden?'*
Antwoord: Dat ik in alle droefheid en vervolging met opgeheven hoofd juist Hem als Rechter uit de hemel verwacht, die Zich eerst om mij voor Gods rechterstoel gesteld en heel de vloek van mij weggenomen heeft. Hij zal dan al zijn en mijn vijanden aan de eeuwige ondergang overgeven, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid.'
3. In de Bijbel lees ik in Fil.3,20 dat degene die gelooft een burger is van de hemel. Je leeft op de aarde, maar je wordt door de hemel geleid. Eeuwig leven is leven voor het aangezicht van God, dichtbij God.
4. We bidden om iets van het eeuwige leven nu al te mogen ervaren.
5. Het lied dat past is 'De heilige stad!'

6. WIJ PRATEN SAMEN VERDER

1. Wat stelt u zich voor bij 'eeuwig leven'?
2. Merkt u nu al iets van het eeuwige leven?
3. Wij geloven dat zij die in Jezus geloven direct bij het sterven in het eeuwige leven delen. Denk aan de moordenaar aan het kruis⁴ en Stefanus⁵. Hoe wordt daar eeuwig leven beschreven?
4. Wat merkt u aan iemand, die van harte gelooft in een 'eeuwig leven'?

² De wederkomst is het moment dat Jezus terugkomt naar de aarde om het werk dat Hij in zal Zijn volgelingen begonnen is, af te maken.

³ De Catechismus (1563) is één van de boekjes waarin de hoofdzaken van het geloof van de Kerk kort worden samengevat. Uitgebracht in Heidelberg door Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus.

⁴ Lukas 23:43

⁵ Handelingen 7:59

7. AFRONDING

Wij proberen samen onder woorden te brengen wat deze les ons heeft geleerd. Vragen die opgekomen zijn, noteren wij

8. DE LUNCH EN/OF DE KOFFIE/THEE WACHT?

