



## LES 21

# Dienst van Woord en Gebed bij overlijden

### 1. INLEIDING

Na het overlijden is één van de eerste taken voor de nabestaanden het voorbereiden van de 'Dienst van Woord en Gebed'. Sommige mensen noemen deze dienst 'afscheidsdienst', anderen gebruiken de term 'dankdienst voor het leven'.

We bekijken het filmpje over Psalm 139

<https://www.youtube.com/watch?v=oxHINji3eDs>

### 2. DE VRAAG

Wie stelt de orde van dienst samen?

### 3. UITLEG

Aandacht voor de dienst van Woord en Gebed na uw overlijden is een gevoelig onderwerp. Hoe brengt u dit en wat brengt u dan ter sprake? Waarom is een goede voorbereiding nuttig? In onze tijd zijn geloof en Bijbel geen gemeengoed. Het kan zomaar zijn dat een volgende generatie er niets meer mee heeft.

Het is het beste om in overleg met nabestaanden (kinderen en/of familie, vrienden) een aantal inhoudelijke punten van de dienst van Woord en Gebed te bespreken en vast te leggen. Zo'n gesprek kan iets hebben van een getuigenis. Samen zoeken naar woorden, liederen, psalmen, een gedicht... De bijbel heeft het dan over 'rekenschap afleggen van de hoop die in ons is' (1 Petrus 3:15).

Zo kunt u wat u belangrijk vindt delen met anderen, het ze (toe)vertrouwen. Tegelijk kan het u zelf meer bewust maken van geloof en zekerheid. Soms is een dergelijk gesprek een middel om knopen door te hakken en helderheid te scheppen naar anderen, naar uzelf en zelfs voor het aangezicht van God.

Met een toekomstige uitvaartleider kunt u praktische zaken afspreken en wensen kenbaar maken. Inhoudelijk is de voorbereiding voor deze laatste dienst nog belangrijker.

De kern van de zaak is: wat wilt u aan uw (klein)kinderen en verdere familie nog meegeven als appèl, getuigenis, groet en bemoediging? Wat mogen zij van u leren en ervaren? Hoe zullen zij zich u herinneren?

Het is natuurlijk een proces. Wanneer u iets op papier gezet hebt, is het ook mogelijk om het later nog te veranderen. Door omstandigheden zoals ziekte en andere ervaringen kan de inhoud van de dienst rijpen. Deze nieuwe ervaringen kunt u verwerken tot andere keuzes en wensen voor de dienst van Woord en Gebed.

### 4. WAAR GAAT HET OM

Het gaat om de volgende aandachtspunten:

- bewustwording voor uzelf

- erover praten met kinderen, familie. Dit is belangrijk voor de verbinding tussen generaties, omdat je persoonlijke zaken met elkaar deelt.
- stervenskunst is verantwoording afleggen voor God
- de dienst van Woord en Gebed heeft verschillende onderdelen: dank, schuldbelijdenis, gebed, voorbede en lof

## 5. VERDIEPING

Wij horen bij de Kerk, die al eeuwen bestaat. Het leven van die ene mens, die u bent, die ik ben, is daarvan een onderdeel. We leven op het ritme van de Kerk. <sup>[ED1]</sup> Samen met alle heiligen. De ziel van een mens die naar het beeld van God geschapen is, keert tot Hem terug. Daarvan leggen wij rekenschap af en dat verwoorden wij in woorden, gebeden en liederen in gemeenschap met allen die hetzelfde geloof delen.

## 6. WIJ PRATEN SAMEN VERDER

- Hebt u al iets over voor de dienst van Woord en Gebed bij uw overlijden opgeschreven? Waarom wel of waarom niet?
- Met wie zou u hierover een gesprek willen aangaan? Met familie of liever met anderen?
- Waar liggen voor u de belangrijkste vragen over zo'n dienst? Probeer die eens onder woorden te brengen?
- Wat moet volgens u in ieder geval aan de orde komen in een dienst van Woord en Gebed?
- Welke bijbeltekst spreekt u erg aan en zou passend zijn?
- Kunt u ook een Psalm of lied noemen waarin u uw geloof verwoord vindt?

## 7. AFRONDING

Wij brengen samen onder woorden wat we hebben geleerd. Overblijvende vragen noteren we.

## 8. DE LUNCH EN/OF DE KOFFIE/THEE WACHT?

